



PG Lelystad Nieuwsbrief

8 mei 2020

Klik [hier](#) om aan te melden

Vooraf

In deze nieuwsbrief meer informatie over de 'Jong-en-oud-dienst'. We gaan in quarantaine met Daan van der Pijl. Op de 'vanuit de gemeente'-pagina lezen we meer over het bezorgen van bloemen aan alle 75+ers in de gemeente.

Iren Nauta is sinds een paar weken te zien in de nieuwe documentaireserie: "100 dagen voor de klas". In deze nieuwsbrief een interview met hem.

Volgende week geen nieuwsbrief. Dan valt er een Venster bij u op de mat. Over twee weken is er weer een nieuwsbrief, die vanaf dan eens in de twee weken verschijnt.

Fijn weekend!

De communicatiecommissie

Klaas de Lange afwezig

Van 10 tot en met 17 mei is ds. Klaas de Lange afwezig.

Wanneer u graag contact wilt met een pastor, kunt u terecht bij Marjolen Veerbeek (06 - 4573 2727) of André van der Galiën (06 - 2337 9685)

Zondag 'Jong en Oud-dienst'

Thema: God zorgt voor jou, zorg voor elkaar



Aankomende zondag tijdens de jong en ouddienst luisteren we naar Coronafrentberichten die gaan over "wat geeft hoop in deze tijd?" en "hoeervaar je dat God voor jou zorgt in deze tijd?" "Waar ben je dankbaar voor?", enzovoorts.

"Tijdens de dienst heb je pen en papier nodig, dus leg dat alvast klaar"

We luisteren naar het verhaal van Buurman Brombeer. Er zitten elementen in de dienst die met moederdag te maken hebben en we besteden aandacht aan het feit dat de

scholen weer gaan starten. Het is al met al een prachtige Jong en Ouddienst die je niet mag missen! Tijdens de dienst heb je pen en papier nodig, dus leg dat alvast klaar. De dienst kun je zondag bekijken, maar ook altijd op een later moment wanneer het je uitkomt. Jongerenpastor André van der Galiën is de voorganger. De dienst is samengesteld door de gezinsdienstcommissie.



Bemoediging van Klaas de Lange

Nieuwe-normaal

De afgelopen week zal mij nog lang heugen denk ik. Het was stil op straat op 4 en 5 mei. Die verlatenheid had niets met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag te maken, maar toch wel, hoe onvergelijkbaar de situaties ook zijn...

Indrukwekkende toespraken van Arnon Grunberg in de Nieuwe Kerk en van de koning op een lege Dam. TV-programma's die de geschiedenis van 75 jaar geleden lieten herleven. Niets was meer normaal. Het kwam anders aan dan andere jaren. Vrijheid is geen festival, vrijheid zit in het denken. 'En' zei een jongen die het festival erg miste 'daar heb ik nu meer over nagedacht'. Ik veronderstel dat dit kwam door de maatregelen die beperken in bewegingsvrijheid en een bepaalde onzekerheid meebrengen.

“Op weg naar het nieuwe normaal”

Ook in deze week werd meegedeeld dat de maatregelen om corona-verspreiding te voorkomen gaandeweg zullen worden versoepeld. Op weg naar het nieuwe-normaal. Voor sommigen was het een verademing, men mag weer mondjesmaat aan de slag, de eerste kappersafspraken zijn al gemaakt. Anderen moeten nog afwachten. Dat geldt ook voor de kerk. Tot aan de zomer behoort bij elkaar komen in de kerk niet tot de mogelijkheden. Hoe begrijpelijk ook, het is wel en teleurstelling. En die 1½ meter afstand, ook wel begrijpelijk maar het blijft wennen. 'Niet bezorgd zijn' sprak Jezus, 'elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last' (Matteüs 6,34). Dat zijn waardevolle woorden in deze vreemde tijd die ook bijzondere dingen teweeg brengt. Opgemerkt in het voorbijgaan: "Ik ben gewoon ons adressenbestand eens door gaan lopen en ben gaan bellen met mensen waarvan ik veronderstelde dat die dat misschien wel op prijs zouden stellen. Dat vroeg ik dan ook eerst. En de praktijk leerde dat ik met enkele telefoontjes een paar uur verder was".



► Klaas de Lange

Een jongerenwerker die bloemen 'op de kop kon tikken' waar vervolgens ruim 400 mensen mee werden verrast. Mensen die even de kerk binnen lopen om een praatje te maken. NL-post die de kaartjesstroom haast niet meer aankan. Digitale familiespelletjes, creatief ouderenbezoek. Mensen die werken in de vitale beroepen en erkenning mogen krijgen, zeker in de zorg. Er gebeuren veel mooie en goede dingen. Ik hoop dat veel van deze dingen verankerd mogen worden wanneer we nadenken over het nieuwe-normaal.

Klaas de Lange, predikant

*Het juiste woord
op de juiste tijd
is alseen gouden appel
op een zilveren schaal.
Spreuken 25:11*

Contact

Van 10 tot en met 17 mei is ds. Klaas de Lange afwezig. Wanneer u graag contact wilt met een pastor kunt u terecht bij Marjolen Veerbeek of André van der Galiën

Klaas de Lange

kdelange@pg-lelystad.nl
06-25307687



André van der Galiën

jongerenwerker@pg-lelystad.nl
06-23379685



Marjolen Veerbeek

mveerbeek@pg-lelystad.nl
06-45732727

VANUIT DE GEMEENTE

“75 jaar vrijheid wordt gevierd!”

Afgelopen dinsdag, op bevrijdingsdag, werden er door vele jongeren van onze kerk bloemen rondgebracht bij alle vijfenzeventig-plussers die lid zijn van de ontmoetingskerk. Dankzij een initiatief van jongerenwerker André van der Galiën werden er bij in totaal 427 adressen oranje gerbera's rondgebracht om de vrijheid te vieren.

De actie werd erg gewaardeerd door de ontvangers van de bloemen. De jongeren werden verwelkomd door vele blije gezichten.

“Geweldig, dat ik dit nog mee mag maken. Bedankt hoor”, aldus een dankbaar gemeentelid.



► Bij de bloemen zat een kaart met een gedicht, ontworpen door Jildou



► Abel bracht bloemen aan een dankbaar gemeentelid



► Coen ging ook met de fiets op pad met de oranje gerbera's



► Bij Bente en Jeska deed helaas niet iedereen de deur open om de bloemen te ontvangen



► Twee gemeenteleden waren erg blij verrast met de bloemen

Dankbare gemeenteleden

We ontvingen ook diverse e-mails waarin gemeenteleden hun dankbaarheid uitten.

Dat was vanmiddag een leuke verrassing twee hele leuke meisjes aan de deur die namens de kerk een prachtig bosje gerbera's kwamen brengen voor deze bijzondere bevrijdingsdag die we in quarantaine moeten doorbrengen.

Heel erg bedankt, we vinden het een prachtig gebaar dat we zeer op prijs hebben gesteld!



Mede namens mijn man willen wij de jongeren in onze gemeente bedanken voor de geweldige fijne attentie van bloemen en gedicht.

Dit was voor ons een teken van verbinding in onze gemeente.



► André van der Galiën zette de actie op, en bezorgde zelf ook bloemen in Lelystad



► De fiets van Wietse was volgeladen met bloemen

Dankbare gemeenteleden

Mijn man en ik willen iedereen die heeft meegeholpen hartelijk danken voor de prachtige oranje gerbera's. Een echte verrassing!



Wat ontzettend leuke geste, dat wij op 5 mei een bosje oranje gerbera's kregen van twee leuke meisjes. Omdat we 75 jaar vrijheid mogen vieren. Ik las 427 adressen van boven de 75 jaar. Waren er maar zo veel jongerenadressen! Heel hartelijk dank aan alle jongeren. Zo verbindt je jong en oud weer met elkaar.



Wat een verrassing. Ik was een beetje in de tuin aan het rommelen en bij het wegbrengen van het afval vond ik ineens een bos oranje gerbera's van de kerk. Hartelijk dank, ik heb dit nog nooit meegemaakt!



We waren erg verrast met de oranje gerbera's. Een bijzonder leuke geste en zeer gewaardeerd door ons!



► Een gemeentelid genietend in de zon met de bloemen



► De vlaggen hingen uit om de vijftienseventig jaar aan vrijheid te vieren

Verhaal van een jongere

Gijs de Wolf, één van de jongeren die dinsdag heeft geholpen met het rondbrengen van de bloemen, heeft met een aantal ouderen een gesprek gehad. Hij wil daar graag het volgende over delen.

Het was erg mooi om te doen. Ik heb veel mooie gesprekken gevoerd, over geloof, geschiedenis, studies, etc. Het was zo prachtig om te horen hoe anderen in het leven staan, mensen waarmee ik normaal eigenlijk geen contact heb. Wat ik moeilijk vond was de afstand die behouden moest worden. Toch voelde het alsof we op dat moment dichterbij elkaar kwamen. Je leerde mensen beter kennen, zo zie je dat je ook op afstand een connectie opbouwen met mensen.

Gijs de Wolf

Omroep Flevoland

De actie bleef niet geheel onopgemerkt. André van der Galiën heeft een interview gehad met omroep Flevoland. Dat kunt u [HIER](#) bekijken.

Ook een bemoediging, ervaring of foto delen?

Mail naar: communicatie@pg-lelystad.nl

De redactie kan niet elk bericht plaatsen

In quarantaine met...

Deze week spreken we met Daan van der Pijl, 19 jaar en woonachtig in Lelystad met zijn ouders en zusje. Hij studeert scheikunde in Deventer en is daarnaast actief in de kerk bij onder andere de nieuwsbrief en YO.

Scheikunde vanuit huis

Al het hoger onderwijs zal, in ieder geval tot het einde van dit collegejaar, online plaatsvinden. Jij studeert scheikunde, hoe gaat dat op afstand?
Lessen en colleges gaan gewoon door, maar dan online. Meestal gaat dat best goed. Soms is er een docent die een beetje digibeet is en bijvoorbeeld niet weet hoe hij zijn scherm moet delen. Of iemand met een trage internetverbinding. Desondanks verloopt het online onderwijs over het algemeen prima. De kwaliteit van het theorie-onderwijs lijdt er in ieder geval niet onder.

Werken jullie normaal gesproken veel samen? En lukt dat dan nu nog steeds, of ligt dat wat lastiger?
Normaal doen we veel in groepjes. Voordat je een onderzoek of proefje begint doe je literatuuronderzoek. Dit doen we vaak met een paar mensen samen, net als het echte labwerk. Op die manier samenwerken kan nu niet echt meer. Het is sowieso lastig om afspraken te maken. Iedereen heeft nu heel erg zijn eigen weekindeling, dus de tijden die je aan je studie besteedt overlappen niet per se aan andermans schema. Veel mensen werken nu veel en er zijn zelfs mensen die nu nachtdiensten draaien. Je kan je wel voorstellen dat je dan een heel ander ritme hebt.

“Gelukkig zijn de mensen die komen werken allemaal gezond.”

Het labwerk zelf kan ook helemaal niet doorgaan nu. Het is ook niet mogelijk om dit thuis te doen. Je werkt met gevaarlijke stoffen en grote en dure apparatuur.

Mis je dat labwerk erg?

Ja, dat is toch wel waar je de hele week naar uitkijkt en waar je het een beetje voor doet. Het is normaal gesproken ook een vrij groot deel van de studie, zo ongeveer 20 procent. Dat is ook niet voor niets. Uiteraard heb je de theoretische kennis ook nodig en moet je die goed beheersen, maar het uiteindelijke doel is werken in de praktijk. Dat is, als het goed is, ook wat je later gaat doen.



► Daan van der Pijl

Chaos in supermarkten

Je werkt al een paar jaar in de supermarkt, werk je nu ook en merk je een groot verschil nu Nederland in gedeeltelijke lockdown is?

Ja, ik werk nog steeds door. De openingstijden zijn overigens wel veranderd, we zijn nu tot later open. Op die manier hopen ze de drukte meer te spreiden over de dag.

Je merkt vooral een verschil in de regels waar we ons nu aan moeten houden. Je krijgt een speciaal hesje om, waarop staat dat je anderhalf meter afstand moet houden, alles wordt veel vaker schoongemaakt, je mag geen contact meer hebben met klanten. Met dat laatste bedoel ik dat als een klant bijvoorbeeld vraagt of je iets wil pakken, dat je het niet meer aan de klant mag geven. Je moet het dan op de grond zetten, weer naar achter stappen en de klant het zelf laten oppakken. Over het algemeen houden de klanten zich hier wel aan. Al die nieuwe regels zijn een beetje vreemd, maar verder is de sfeer best 'normaal'.

Over het algemeen..?

In het begin van de lockdown, toen iedereen ging hamsteren, was het heel druk en chaotisch in de winkels. Het gebeurde zelfs dat klanten voor het magazijn gingen wachten tot we het toiletpapier kwamen aanvullen.



We hadden haast de kans niet om het in het vak te leggen. Eén keer liepen er zelfs klanten het magazijn in, om zelf maar toiletpapier te pakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Lukt het ook een beetje om afstand te houden van je collega's?

Dat gaat wat moeilijker. In het magazijn kan het best krap worden. Of als je met een kar in het gangpad staat en aan het vullen bent. Maar gelukkig zijn de mensen die komen werken allemaal gezond.

Positieve kanten

Zie je ook de leuke en positieve kanten van hoe de situatie nu is, qua school of werk, maar misschien ook wel met andere dingen?

Ik vind het wel fijn dat ik nu niet meer hoeft te reizen voor school. Normaal moet ik een uur heen en dan weer een uur terug, nu word ik een kwartier voor de les wakker en ga ik klaarzitten. Daarnaast kan ik nu gewoon gebruikmaken van mijn computer, die is veel sneller dan het kleine laptopje dat ik normaal op school gebruik.

Verder is de vrije tijd fijn, ik game wat en ik kijk Netflix, iedereen thuis gaat een beetje zijn gang. Daarnaast was het leuk om mee te helpen met het opzetten van de Discord, een online belprogramma, van de Digibete Betweeners. De bijeenkomsten zijn wel leuk, maar toch anders. Er zijn vaak minder mensen en ik wil ook gewoon wel weer ergens naar toe. Niet alles hoeft online voor mij.

Heb je nog een tip?

Nou, niet heel specifiek. Gewoon positief blijven. Niet te veel druk maken, het komt toch wel goed.

Algemene informatie

Agenda

Zo 10/5 Digitale dienst met
10u André van der Galiën

Dagelijks Kerk is open voor gesprek
10u t/m 12u

Zo 17/5 Digitale dienst met
10u Marjolen Veerbeek

Alle overige activiteiten, zoals zangbijeenkomsten, de ontmoetingsclub, jeugdactiviteiten enzovoorts gaan de komende weken NIET door. Mocht u twifelen of een bijeenkomst doorgaat, neem dan contact op met de voorzitter/leider van de desbetreffende club of vergadering. Voor overige vragen kunt u terecht bij Ingrid Wortel, secretaris van de Kerkenraad.
secretaris@pg-lelystad.nl

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door: Jildou Boersma, Bente Koole, Daan van der Pijl en Tom Bolhuis. Heeft u op- of aanmerkingen. Dan horen we dat graag. Mail naar:

communicatie@pg-lelystad.nl

Ook uw steentje bijdragen?

Deel deze nieuwsbrief met anderen die geen internet hebben. Print de nieuwsbrief uit en gooi hem door de brievenbus.

Klik hieronder om te printen

'Digitale voorbeden'

Het voorbedenboek kan nu niet worden gebruikt.

Wilt u/jij daarom in de komende vieringen, die zonder gemeenteleden worden gehouden, een intentie laten uitspreken tijdens de voorbeden?

Geef dit door via:

pastoraat@pg-lelystad.nl

De mails komen terecht bij Piet van Dorssen.

Heeft u niet direct één van de pastores nodig, maar heeft u toch een vraag die u/jij graag zou willen stellen, dan kan hetzelfde e-mailadres gebruikt worden.

STAPPENPLAN

Hoe kijk ik de kerkdienst online?

1. Ga naar <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700>
2. Daar ziet u de laatste diensten staan
3. Klik de dienst aan van de datum die u wilt kijken, de meest recente staat bovenaan
4. Klik op de groene knop met het witte driehoekje en de dienst begint te spelen

100 dagen voor de klas

Misschien heeft u het wel gezien: sinds een paar weken is ISG Arcus, een van de middelbare scholen in Lelystad, wekelijks te zien op NPO3. Dit schooljaar heeft een team van de VPRO daar namelijk vier maanden lang meegeelopen om een programma over het leraarschap te maken. Het programma heet '100 dagen voor de klas' en volgt Tim den Besten en Nicolaas Veul die als stagairs aan de slag gaan. Zij worden onder andere door Iren Nauta begeleid. De meeste kerkleden zullen hem kennen als jeugdouderling, maar doordeweeks geeft hij maatschappijleer op Arcus. We vragen hem hoe hij het vond om naast voor de klas ineens ook voor de camera te staan.

Van klaslokaal tot filmlocatie

Vanaf het begin van het schooljaar in september tot de kerstvakantie heeft de VPRO bij jou in de klas een programma opgenomen. Hoe gaan die voorbereidingen eraan toe?

Voor de zomervakantie kwamen ze al voorbereidingen treffen. De redactie kwam langs op Arcus om met mensen te spreken en dingen voor te bereiden. Ik zou in eerste instantie helemaal niet mee doen, maar ik had toen een heel leuk gesprek gehad met een van de redactieleden. Uiteindelijk werd ik in de vakantie nog gebeld of ik toch begeleider wilde worden. Dit had vooral te maken met het feit dat Nicolaas ook graag stage wilde lopen op het VMBO, dat was voor hem bij de andere begeleiders niet mogelijk.

“De beginjaren zijn echt het zwaarst.”

Ik was nog nooit stagebegeleider geweest, maar ik vind dit soort uitdagingen altijd heel leuk. Ik was meteen enthousiast. Zo'n avontuur ga ik graag aan.



► Nicolaas Veul (links) en Tim den Besten (rechts) in de gangen van Arcus

Heb je het echt als een uitdaging ervaren?

Ja, zeker weten. Anders had ik bijvoorbeeld nog niet geweten hoe het is om stagebegeleider te zijn. Echter, je leert ook allerlei andere dingen. Hoe zo'n programma gemaakt wordt en hoe het is om met al die camera's op je neus les te geven. Veel mensen zeiden dat je die camera's na een tijdje helemaal vergeet en niet eens meer ziet, nou ik wel dus. Dat kon soms best irritant zijn, het leverde voor mij toch meer spanning op. Ik vond het ook heel ongemakkelijk om mezelf terug te zien op televisie. Toch heb ik het over het algemeen wel als heel leerzaam en waardevol ervaren.

Voor de camera lesgeven

Hoe gaat het filmen in zijn werk? Is dat lastig midden in de les?

Als ze in de les filmen heb je één camera met cameraman, een geluidsvrouw en een regisseur in je lokaal. Dat is wel even wennen, maar eigenlijk ging het vrij natuurlijk. De lessen leden niet onder het feit dat er een programma werd opgenomen. Ook op het moment dat Nicolaas les gaf, werd er gewoon normaal lesgegeven. Er werd niet ingegrepen door de cameracrew of iets dergelijks. De camera was te gast, dus de camera paste zich aan.

Dus jullie hoefden ook nooit even een stukje opnieuw te doen?

In de les niet nee, maar ze hebben





► Iren Nauta in zijn lokaal tijdens de opnames

ook buiten de lessen gefilmd. Commentaar van leraren of gesprekjes met leerlingen. Dan zeiden ze weleens dat iets opnieuw moest of dat iets bondiger verwoord moest worden, maar dat gebeurde eigenlijk zelden. Dat is ook het mooie aan het programma vind ik, het is heel eerlijk en natuurlijk. Ze hebben een heel goed beeld weten te scheppen van hoe de situatie en sfeer op school daadwerkelijk is. Al worden de incidenten er wel iets meer uitgelicht, het blijft televisie.

Dat het zo natuurlijk overkomt, ligt waarschijnlijk ook vooral aan de leerlingen. De programmamakers filmen in de klas en pikken daar verhaallijntjes op. Die worden als een soort rode draad uitgewerkt. Dat heb je als leraar helemaal niet door. Jij volgt die gesprekjes of verhalen in de klas helemaal niet.

Hebben Tim en Nicolaas fulltime meegelopen? En denk je dat hun ervaring gelijk was aan hoe beginnend docenten dit ervaren?

Ze liepen elke week drie dagen fulltime mee. Ze hebben ook gewoon lesgegeven zonder dat er camera's

waren. Ze waren echt volwaardig stagiair. Ik denk ook zeker dat startende docenten zich heel erg zullen herkennen in de dingen waar Tim en Nicolaas tegenaan zijn gelopen. Ze hadden af en toe echt wel moeite, bijvoorbeeld met een lastige klas. Dat heb ik ook gehad toen ik begon. Het programma laat daar wel goed zien hoe heftig het leraarsvak kan zijn. Dan snap je wel hoe het kan dat bijna de helft van de startende docenten afhaakt, de beginjaren zijn echt het zwaarst.

“Ik zag wel dat hij er zeker talent voor had.”

Is vier maanden genoeg tijd om een goede leraar te worden?

Eigenlijk niet. Als leraar moet je je eigen stijl van lesgeven zien te vinden. Het is niet zo dat er één geschikte manier is, meerdere wegen leiden naar Rome. Bij Nicolaas zag ik dat hij zeker in het begin zich heel goed voorbereidde op elke les. Als je dat ook combineert met het goed handhaven van de regels kan dat wel een

goede aanpak worden, maar vier maanden is dan te kort. Dan ben je nog volop in ontwikkeling. Ik zag wel dat hij er zeker talent voor had.

Ben je trots op het resultaat?

Ja, eigenlijk wel. Het is nog steeds een beetje ongemakkelijk om mezelf terug te zien, maar het programma laat ontzettend goed zien hoe het is om leraar te zijn. Het geeft een heel eerlijk beeld van het vak. Ik krijg erg veel positieve reacties van vrienden en kennissen op de serie, het spreekt veel mensen aan.

Ik hoop ook dat het programma een beetje kan bijdragen aan het imago van docenten. Er is natuurlijk veel te doen om leraren in de media, dat was ook voor de VPRO een aanleiding voor dit programma. Mensen kunnen nu zien hoe zwaar, maar ook vooral hoe mooi het leraarschap is. Misschien dat dit mensen zelfs wel motivatie geeft om zelf het onderwijs in te gaan.

‘100 dagen voor de klas’ is elke donderdagavond om 20:50 uur te zien op NPO3. Alle afleveringen zijn terug te kijken via NPO Start.