

Van Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27 en emailadres: mveerbeek@pg-lelystad.nl

Startzondag

Op 5 september was het startzondag in de Ontmoetingskerk, het begin van een nieuw seizoen. Het was een mooie zonnige dag. Na afloop van de feestelijke dienst, waarin ook Eva Bruggeman is bevestigd als jongerenpredikant, was er een gezellig samenzijn en ontmoeten buiten, voor de kerk. Op de foto rechts ziet u Eva.



Om de ochtend een extra feestelijk accent te geven, was er een taartenwedstrijd uitgeschreven. Alle taarten stonden tentoongesteld in een prachtig buffet. Iedereen kon proeven van alle heerlijke baksels.

Activiteiten

Een aantal activiteiten is intussen weer gestart. U kunt erover lezen in het kerkblad Venster. Fijn dat er weer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, mee te leven met elkaar, te ondernemen samen. Hopelijk kan dit steeds meer uitgebreid worden in de komende tijd. Tegelijk zijn er ook nog mensen die voorzichtig zijn. Laten we begrip hebben voor elkaar in deze tijd waarin gezondheid en ziekte zo'n grote rol hebben gespeeld en nog spelen. En laten we tegelijk naar elkaar omzien, rekening houdend met ieders wensen en mogelijkheden.

Verleden en toekomst

Het thema van dit kerkelijk seizoen is: *Van U is de toekomst*. Prachtige woorden, mooi om op te vertrouwen. Bijzonder is het dat dit jaar de Ontmoetingskerk 50 jaar bestaat. Dat wordt gevierd in het weekend van 30 en 31 oktober. We staan dan stil bij wat geweest is, wat is opgebouwd tot wat er nu is. De Ontmoetingskerk is het huis waarin we God en elkaar

ontmoetten en we mogen erop vertrouwen dat dit ook in de toekomst zo mag zijn. Het jubileum geeft de woorden *Van U is de toekomst* extra betekenis: God was er, is er en zal er zijn.

als woorden vervliegen
en beelden vervagen
als 't heden vertroebelt
gedachten vertragen
als mensen verbleken
en zinnen vergeten
als de wereld steeds kleiner
en de dagen niet weten

dan pak ik je hand vast
dan zal ik je steunen
dan rest je mijn schouder
waarop je mag leunen

*

Tanja Helderman

#WereldAlzheimerDag

21 september

Op het moment dat ik deze brief schrijf, is het 21 september. De Wereldgezondheids-organisatie heeft deze dag uitgeroepen tot Wereld Alzheimer dag.

Het vergeet-me-nietje is het symbool van de Alzheimer stichting. Het wil ons erop wijzen mensen met de ziekte van Alzheimer en hun naasten niet te vergeten.



21 september is ook Internationale Dag van de Vrede, sinds 2001, uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Een lied (van J. van Opbergen)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt-
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.

***Vrede en alle goeds voor ieder,
Van Marjolen Veerbeek***



ZEGEN

***Wees over niets bezorgd, maar vraag God
wat u nodig hebt en dank hem in al uw
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren --
Filippenzen 4:6-7***