

Een nieuwe naam, bedacht door een van de ouderenbezoekers,
omdat de brief - als een ketting - een verbindende rol bleek te hebben
in de coronatijd en nog steeds

Van Marjolen Veerbeek, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Lelystad

Telefoonnummer: 06 – 45 73 27 27 emailadres: mveerbeek@pg-lelystad.nl

Juni, zomermaand

Bijna is het juni, ook wel de zomermaand genoemd.

Januari = Louwmaand

Februari = Sprokkelmaand

Maart = Lentemaand

April = Grasmaand

Mei = Bloeimaand

Juni = Zomermaand

Juli = Hooimaand

Augustus = Oogstmaand

September = Herfstmaand

Oktober = Wijnmaand

November = Slachtmaand

December = Wintermaand



De oude Nederlandse maandnamen worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. Ook in de literatuur en poëzie kom je deze namen weleens tegen. Tijdens het koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon (1808-1810) was het gebruik van deze oude Nederlandse namen in officiële stukken voorgeschreven.

5 en 6 juni: Pinksteren



Juni is ook de maand waarin de Pinksterdagen vallen. Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld overging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop.

Hoop. Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt is meer welkom dan ooit. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.

De Geest van God wordt op allerlei verschillende manieren verbeeld: als licht of vuur, als stille aanwezigheid, de schaduw aan je rechterhand (Ps 121), als inspiratie, als Gods adem.

Misschien is het die Geest wel die het altijd weer lente laat worden, die leven geeft, die natuur en mensen kracht geeft zodat ze altijd weer kunnen opstaan en opbloeien. De kracht die moed geeft. Om simpelweg door te gaan en vol te houden, of om tegen dingen in te gaan die niet juist zijn. Soms brengt de Geest je tot verzet, tot actie. En soms geeft Hij je juist de moed om het uit te kunnen houden in een bepaalde situatie. En om te aanvaarden wat je overkomt.

Lied: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer



Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de
grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Dietrich Bonhoeffer deed in zijn meditaties een paar uitspraken over de hoop. Hij schrijft: 'Heilige Geest, geef mij het geloof, dat bevrijdt van alle vertwijfeling en wanhoop.' En elders: 'Zo zeker als de mens gelooft, zo zeker hoopt hij. En het is geen schande te hopen, grenzeloos te hopen'.

Lied 695: Heer, raak mij aan met uw adem

1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

5. Heer, raak ons aan met uw adem
Geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
Zegen ons met uw licht

Van harte geloof, hoop en liefde toegewenst, en de zegen van God,
Marjolen Veerbeek, ouderenpastor



DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:1-4)